

# De Bijbel en de krant

Pak de krant van vandaag of gisteren erbij  
(doe dit vooral samen met iemand anders, samen is bijna altijd leuker)

Lees dan eerst deze bijbeltekst uit Spreuken 11: 11  
*“Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei,  
de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang”.*

Het is goed om eerst even te bedenken of je snapt wat hier staat. Als je samen bent, kun je het er samen even over hebben.



Pak nu de krant er bij. Waar vind je in de krant voorbeelden bij de tekst uit Spreuken 11?  
Is het altijd zo dat oprechtheid tot zegen leidt, en goddeloosheid tot ondergang?

*(Wist je trouwens dat het bijbelboek Spreuken precies is wat de naam zegt:  
een uitgebreide verzameling spreuken?)*

*Er zijn er een heleboel leerzaam of wijs, sommige zijn vet moeilijk en andere eigenlijk gewoon heel grappig. "Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken", Spreuken 11:22/ "Wie zich met een woordenstrijd bemoeit die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voorbijloopt", Spreuken 26:17/ "Wie te vaak feest viert, zal gebrek lijden. Wie teveel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk", Spreuken 21:17/ "Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt", Spreuken 24: 26)*