

Ik voel me zo gezegend!

Is Gods zegen het goede en gunstige dat je ontvangt? Of ligt het net even anders?

Het is toch vaak onze eerste associatie bij zegen: iets goeds, het goede. Dáár ervaren wij zegen: in het goede. In dat wat ons een goed gevoel geeft. En dat is ook helemaal niet raar. Want *zegen* gaat ook over het goede. En *zegenen* gaat over elkaar in Gods Naam het goede toezeggen. Maar Gods zegen steekt wel dieper dan blij worden van het goede dat je ontvangt of dat je overkomt. Gods zegen is geen goddelijke bevestiging van onze eigen daden. Geen kers op onze menselijke taart. Gods zegen steekt dieper dan je gezegend voelen omdat je dankbaar bent voor iets. Ik ben gezond, er zijn mensen die om me heen staan, ik heb een mooi huis of goeie perspectieven ik voel me zo gezegend. Maar gezegend worden is meer dan zegeningen kunnen tellen. Zou Gods zegen er niet zijn als ons leven rammelt, of een puinhoop is? Zouden mensen met verdriet of zorgen geen gezegende mensen kunnen zijn?

Gods zegen is meer: dat *waarmee we op weg gestuurd worden*, dan: dat *wat ons onderweg overkomt*. Het is aangesproken worden, Gods nabijheid ervaren, je mee laten nemen op weg naar Zijn bestemming. Gods zegen drijft en duwt, vuurt aan en inspireert, leidt en trekt. Gods zegen wil op gang brengen, gaande houden. Om in Gods Naam tot zegen te zijn. Om in het spoor van Jezus Christus te gaan, op weg naar het Koninkrijk van God.

Gods zegen is de belofte van Zijn nabijheid, die altijd bezig is mensen tot hun bestemming te brengen. Hij laat niet los. Ook niet als wij moedeloos langs de kant van de weg zitten, in plaats van op weg te zijn. Ook niet als wij onverschillig van Zijn weg zijn afgeweken. Of als we op onze weg geen zegeningen weten te tellen. Als het leven niet maakbaar blijkt, en de werkelijkheid harder en weerbarstiger blijkt dan je hebben kunt. Het is de belofte van toekomst in Gods naam, dwars door alles heen. Wat een zegen!

Waar in voel jij je gezegend?

Is Gods zegen belangrijk voor jou? Waarom?

Zijn er tijden of gebeurtenissen waarbij je het gevoel hebt gehad dat Gods zegen je ontbrak?

Kun je Gods zegen ervaren in kwade dagen?

Hieronder en op de achterkant een aantal bijdragen rond 'je gezegend voelen'.

Welke spreekt je het meest aan, en waarom?

Welke vind je het meest verrassend?

Van welke zou je iets willen leren?

De dag waarop alles veranderde en de termen 'ongeneeslijk ziek' en 'palliatieve chemo' door een spreekkamer mijn kant op schoten, die dag voelde alsof ik met een rotgang de berg afviel. De berg waar ik onze route op uitstippelde en waar ik dagelijks vol enthousiasme aan vasthield, met ons kind in mijn kielzog. Toen ik eenmaal onderaan de berg zat, naast het tranenmeer, merkte ik dat ook hier geluk te vinden is. Meer zelfs dan bovenop de berg wordt gedacht.

Margot van Schayk, 34 jaar

It is well with my soul, van Horatio Spafford

Luister dit lied op

<https://www.youtube.com/watch?v=jcp6w4zaW7U>
(of kies een andere uitvoering, er zijn er vele)

Of vrede nu als een rivier door mijn leven stroomt, of dat er golven van zorgen af en aan rollen, U hebt me geleerd om te zeggen: alles is goed met mijn ziel.

Ook al schudt satan de boel op, ook al zijn er beproevingen, laat deze gezegende zekerheid de overhand hebben: dat Christus acht slaat op mijn hulpeloze staat, en Zijn eigen bloed heeft vergoten voor mijn ziel.

Mijn zonde – oh de zegen van deze glorieuze gedachte, mijn zonde, niet voor een deel maar helemaal, is aan het kruis geslagen en ik draag het niet meer. Prijs de Heer, prijs de Heer, oh mijn ziel!

En Heer, bespoedig de dag dat ons geloof veranderd zal worden in aanschouwen, en de wolken als een boekrol teruggerold zullen worden. De bazuin zal weerklinken en de Heer zal neerdalen. Ja ook dan is het goed met mijn ziel.

Het is goed met mijn ziel.
Het is goed, het is goed met mijn ziel.



Zie ook de overdenking in Tsjerkepraat van december 2020/ januari 2021

~”Lijden en beproevingen zijn geen zegeningen op zichzelf, maar ze zijn kanalen voor Gods genade.” ~

Blessings, van Laura Story

Luister dit lied op

<https://www.youtube.com/watch?v=Cd6J6Wgmv4M>

We bidden om zegeningen, we bidden om vrede, het goede voor familie, bescherming als we slapen. We bidden voor genezing, voor voorspoed. We bidden dat Uw machtige hand ons lijden verlicht. En al die tijd hoort U elk uitgesproken verlangen, maar U houdt veel te veel van ons om ons minder te geven.

Maar wat als Uw zegeningen in regendruppels komen, wat als uw genezing komt door tranen heen? Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn om te weten dat U nabij bent? Wat als de beproevingen in ons leven Uw verborgen zegen zijn?

We bidden om wijsheid, om Uw stem te horen. We roepen in boosheid als we U niet ervaren. We twijfelen aan Uw goedheid, We twijfelen aan Uw liefde. Alsof alle beloften uit Uw Woord niet genoeg zijn. En al die tijd hoort U elke wanhopige bede. En verlangt U dat wij het vertrouwen hadden om te geloven.

Als vrienden ons verraden. Als het donker het lijkt te winnen. Weten we dat de pijn ons er aan herinnert. Dat dit niet is waar we thuis zijn.

Wat als de grootste teleurstellingen. Of de pijn van dit leven. Een groter verlangen bloot legt dat deze wereld niet kan vervullen.

En wat als de beproevingen van dit leven, De regen, de stormen, de zwaarste nachten. Uw verborgen zegen zijn.