

Pay it forward

(voor jongeren)

Zegen doorgeven, tot zegen zijn

God geeft zijn zegen aan de drie aartsvaders: Abraham, Isaak en Jakob. Via die lijn gaat de zegen naar Jezus. Jezus verbreedt die zegen naar de wereld. Jezus geeft de opdracht om Gods zegen door te geven. Zegenen is iemand het goede toewensen. Wat mooi als je die woorden ook kunt omzetten in daden!

In de film 'Pay it forward' daagt een leraar zijn leerlingen uit de wereld te verbeteren. Je weet wel: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En Trevor bedenkt een plan: een goede daad doen bij 3 mensen, die dat op hun beurt weer bij 3 anderen meten doen.

Kijk het filmpje [Pay it Forward - Are you ready to do the world a favour? - YouTube](#) (of doe eens gek en kijk de hele film, maar wees gewaarschuwd: op het eind heb ik -ds. Jeannette- de ogen uit mijn kop gejannt, maar oké, dat doe ik nogal gauw bij een film). Je kunt natuurlijk alleen kijken, maar samen is wel zo leuk. Met vrienden, of gezellig met het hele gezin.

Film(pje) gezien? En, is het principe je duidelijk?

Andere filmpjes die ook leuk zijn hier bij te kijken: [Life Vest Inside - Kindness Boomerang - "One Day" - YouTube](#) (hierin zie je hoe paying forward kan werken) of (en ik wéét dat jullie deze hilarisch vinden!) [SIRE - Optieven ouwe graftak - YouTube](#)

Vraag:

- Wat heeft de opdracht van Jezus om Gods zegen door te geven (zie schuine tekst bovenaan) te maken met 'Pay it forward'?

Denkoefening

- Neem een dag in je hoofd, en bedenk welke dingen je had kunnen doen om iets voor een ander te kunnen betekenen.

Uitdaging

- Ga samen met iemand anders naar buiten en zoek een plek op waar meer mensen zijn. Kijk om je heen en bespreek welke dingen je zou kunnen doen om de zegen die we hebben gekregen door te geven. En wie lef heeft, dóet deze dingen vervolgens ook!

