

God geeft jou,
voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord

Laat mij in de morgen
Uw liefde voelen. In
U stel ik mijn
vertrouwen. Wijs mij
de weg die ik gaan
moet, mijn ziel
verlangt naar U

life is
a gift
and the giver
is good.

-housefires-



Wortel je in Zijn woord
Wend je naar Zijn licht
Ontvang Zijn milde regen
Groei in Zijn liefde
En bloei open tot

een zegen



De God van de vrede,
geeft jou Zijn zegen.
Op alle wegen
die je zult gaan.
Wanneer het meevalt
of soms ook tegen.
Bij zon en bij regen
zal Hij naast je staan.

where you go
i will go
· and ·
where you stay
i will stay

Ruth 1:16

Ik wens je *Zegen*
Moed
Hoop *Liefde*
Geloof *Kracht*
Vertrouwen