

EEN
knuffel
IN EEN
PAPIERTJE



MOGE GOD ONS ZEGENEN

<p>Met ONGEMAK! BIJ</p> <p>GEMAKKELIJKE ANTWOORDEN.</p> <p>HALVE Waarheden</p> <p>OPPERVLAKKIGE VERHOUDINGEN</p> <p>zodat we diep vanuit ons hart mogen leven</p>	<p>Met WOEDE! BIJ</p> <p>ONRECHT- VAARDIGHEID ONDERDRUKING & UITBUITING</p> <p>van Gods schespselen</p> <p>zodat we mogen werken aan</p> <p>Recht vaardig</p> <p>HEID</p> <p>Vrijheid & Vrede</p>	<p>Met TRANEN! OM TE!</p> <p>VERGIETEN * VOOR HEN DIE * LIJDEN AAN</p> <p>PIJN, Verwerping, Honger en</p> <p>OORLOG</p> <p>zodat we onze handen kunnen uistrekken om hen te troosten en</p> <p>OM HUN PIJN IN VREUGDE te veranderen.</p>
--	---	---

EN MOGE GOD ONS ZEGENEN MET

Genoeg OM TE GELOVEN DAT WE EEN VERSCHIL
Dwaasheid KUNNEN MAKEN IN DE WERELD, **ZODAT WIJ**
WAARVAN ANDEREN ZEGGEN DAT HET **Niet gedaan**
kan worden

-Franciscaanse zegenbede -

'Wat is het moedigste dat
je ooit hebt gezegd?'
vroeg de jongen.



'Help,' antwoordde het paard.



haal de
moet eruit
&
hou de
moed erin



Ik wens je de zegen
van vergeven

Vergeven is niet vergeten;
het is juist onthouden.
Het onthouden en afzien
van je recht om terug te slaan.

Als mij de
moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij
dan liefdevol
& moedig mij weer aan.

Ligt de lat
weer veel te hoog?
Loop er dan lachend onderdoor
Wie heeft gezegd
dat je er over moet?

Maar als de zon straks weer komt
Sta dan op en doe je werk
Gewoon het werk
dat je hand vindt om te doen

En stop op tijd, sloof je niet uit
Er is gebakken lucht genoeg
Maar wordt een
trouw in het kleine kampioen.