



“Ons liedje
... Ons
restaurant
... Ons
Avondmaal
!?”

Liefde is: gezamenlijke herinneringen hebben (en elkaar daar af en toe aan herinneren)

U kent ze wel: de Liefde is... plaatjes. Herinneringen zijn belangrijke bakens in de liefde. Misschien heeft u zelf ook wel. Soms wordt je door iets of ergens weer herinnerd aan die liefde. Bijvoorbeeld door een liedje, of door een restaurant, of door een film, of door een gekke uitspraak of houding of misschien wel een plaats. Iets dat symbool geworden is voor een fijne gezamenlijke herinnering. Een herinnering die het herinneren waard is.

Dat kan iets zijn tussen twee mensen (ons Liedje) maar zelf iets voor grote groepen mensen (onze Friese vlag). Zodra je het ziet, ervaart of er bent, dan is de herinnering daar.

Daar gaat het over!

Opdracht:

1. Heb jij met iemand anders ook een “Ons [vul maar in]”? Vertel eens? Weet je nog wanneer en hoe dat ontstond?
2. Heb je dingen in huis die een belangrijke herinnering voor je vertegenwoordigen? Denk aan foto, iets van vroeger, een trouwring etc. Ben je het wel eens kwijtgeraakt?
3. Wat doe je als je het kwijtraakt?
4. Lees het bijbelverhaal over het laatste avondmaal.
5. Wanneer we in de kerk (of ergens anders) Avondmaal vieren. Worden we ook herinnerd. Hoe is Avondmaal belangrijk voor jou?
6. Wat herinner je over avondmaal vroeger en nu? Heb je een mooie herinnering om te delen?
7. ” Ons Avondmaal” is een herinnering van iets tussen God en jou. Hoe houdt je die herinnering levend in tijd van Lockdown? Kun je die herinnering nog steeds delen met anderen?