

# Opstaan uit je winterslaap

Het is Pasen, lente! De winter is voorbij.  
Tijd om op te staan, wakker te worden en nieuw leven te ontdekken.  
Wat kijken we uit naar het einde van de 'winterslaap'  
waar corona ons al een jaar in onderdompelt.

**We dagen je uit voor een rondje door de seizoenen(doe dit samen met iemand!)  
óf voor een rondje om Hallum met ds. Jeannette (in dat geval: app 06-83041604).**



3. Lente, het seizoen van nieuwe kansen  
Welke knoppen zie je om je heen? Welke  
kansen liggen er voor je? Heeft je levenstuin  
ook een voorjaarsbeurt nodig: onkruid  
verwijderen, grond omspitten, bemesten?  
Welke taken zou jij op moeten pakken om in  
de zomer vruchten voort te brengen?

4. Zomer, het zonnige seizoen  
Waar hoop je op?  
Waar droom je van?  
Hoe kun je daarin groeien?



1. Herfst, het seizoen van wind en regen  
Waar had jij het gevoel figuurlijk in wind  
en regen te staan? Ben je ergens door omver  
geblazen? Of waren er stormen waarin je  
juist stevig overeind bleef? Op school, thuis  
of onder vrienden ...

2. Winter, het seizoen van kou en donker  
Hoe 'koud' was jouw winter? Waar  
'bevroor' je van? Heb je een droom of  
een wens in de ijskast moeten zetten?  
Heeft de winter ook iets moois  
gebracht?

**Z.O.Z.**

In de Bijbel staat een verhaal over mannen die (bijna) bij de pakken neer gaan zitten. Ze waren volgelingen van Jezus en als Jezus is gekruisigd denken ze dat het over en uit is. Teleurgesteld gaan ze van Jeruzalem terug naar huis in Emmaüs. Onderweg loopt er iemand met ze mee, en die vraagt waar ze zo teleurgesteld over zijn. En hij stelt niet alleen die vraag, maar pakt ook de bijbel erbij en vertelt ze wat daar allemaal in staat over Jezus. Als ze in Emmaüs aankomen, nodigen ze Hem uit voor het eten en aan tafel zien ze dan opeens: het is Jezus zelf! Ongelooflijk dat ze dat niet eerder zagen. Hij liep gewoon zelf met ze mee! Weg is hun teleurstelling en enthousiast gaan ze terug naar Jeruzalem. Vol nieuwe hoop en nieuwe dromen. Hier zie je de seizoenen van hun geloof:

1. Jezus leren kennen, enthousiast worden over Zijn verhalen

2. Genieten van alles wat Jezus deed

5. Maar dan wordt het weer lente: De herkenning dat Jezus leeft! De mannen krijgen zoveel energie dat ze meteen terug gaan!



6. Waar zouden de mannen nu op hopen?



3. Rumoer rondom Jezus, Zijn gevangenneming.

4. De kruisiging en Jezus' sterven. Ook de teleurstelling in de verwachtingen die de mannen hadden. Hoop op vrijheid en vrede lijkt verdwenen.



**Denk je dat het verhaal van Jezus ook betekenis heeft in jouw leven?  
In welk seizoen zit jij, als het gaat over jouw geloof?  
Hoe zou je daarin verder willen en wat zou daar bij helpen?**