

Orde van dienst voor zondag 2 januari 2022

Voorganger:	Jeannette van den Boogaard
Orgel:	Erik Hoitsma
Zang:	Jeannette en Cor Hellema
Lector:	Knillis Brouwer
Ouderling van dienst:	Jan Zijlstra
Diaken van dienst:	Jetty van Gunst
Beamer:	Pier Minnema
Camera:	Thomas Krol
Koster:	Thijs Bolhuis

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad waarbij de tafelkaarsen worden aangestoken

Welkom

Moment van stil gebed

Lied NLB 25 a: 1

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd

Bemoediging en openingstekst

Stem: Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U

V: Onze hulp is in de Naam van de Vader
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
van dag tot dag, van jaar tot jaar

Stem: Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U

V: Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan. (Mattheus 7:7)

Stem: Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U

Lied NLB 130: 3

Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig
wacht Zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgen licht,
blijf ik, o Heer, verwachten
Uw lichtend aangezicht

Gebed

Nieuwjaarswensen

Groet

V: De Heer zij met u

G: Met u zij de Heer

Lezing Mattheus 2: 1 en 2

Lied 'Uw ster heeft onrust ingezaaid' (tekst A.F.Troost, melodie NLB 469)

1. Uw ster heeft onrust ingezaaid,
een vonk, tot vuren opgelaaid
in heimwee naar dat ander land,
waar leven leeft van zinsverband.
2. De zieners zijn op weg gegaan
Vermoedend hebben zij verstaan
hoe heil en heelheid, aardewijd,
het doel is waarheen God ons leidt.
3. Zo mogen wij stervolgers zijn,
Als pelgrims door de tijdswoestijn.
In hart en ziel intens geraakt
door licht wat mensen mensen maakt.
4. Het licht is Hij, die in God naam
als morgenster is opgegaan.
Zijn woord en naam is, nooit verwaaid,
als weg én doel ons ingezaaid.

'Blijf zitten waar je zit', <https://www.youtube.com/watch?v=IUtN0iErI-o>

Moment voor de kinderen

Waar wil jij naar op zoek in 2022?

Schriftlezing Mattheus 2: 1-12

Orgelspel

Verkondiging

Lied NLB 816 (op de melodie van 'De dag door uwe gunst ontvangen')

1. Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3. Omdat de huizen die wij bouwden geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwd ons achterdochtig maakt en klein.
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, dat wij van elke dwang bevrijd naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Dienst der gebeden, die wij besluiten met stil gebed en het 'Onze Vader'

Inzameling

De 1^e collecte is voor de diakonie

De 2^e collecte is voor de onkosten van het pastoraat

Slotlied 'Ga dan op weg' (melodie NLB 868)

De tekst is van Jacqueline Roelofs-van der Linden, uit de bundel Scheppende Kracht

1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
2. Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen,
geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder 't gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen,
ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het Licht
altijd je ogen gericht
dat zal je kracht zijn voor morgen.

Wegzending en zegen