

Orde van dienst voor zondag 2 mei 2021

die wordt uitgezonden via kerkdienstgemist en kerkomroep/Lukasontvangers

Binnenkomst kerkenraad, waarbij de tafelkaarsen worden aangestoken.

Welkom

Moment van stil worden

Intochtslied Psalm 105: 1 en 3

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorieijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
3. God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendstse geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.

**Openingswoord, bemoediging en groet,
omlijst door NLB 832**

*Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen,
naar het land dat God zal wijzen*

Openingswoord

De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

*Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen,
naar het land dat God zal wijzen*

Bemoediging:

V: Onderweg is onze hulp in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft
en de hongerige brood geeft

*Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen,
naar het land dat God zal wijzen*

Groet:

V: De Heer zij met u
G: Met u zij de Heer

*Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen,
naar het land dat God zal wijzen*

Gebed

Moment voor de kinderen

<https://www.youtube.com/watch?v=SzU93B2Ty3s>

Kinderlied 'Stinkend jaloers' (Opwekking voor kids 212)

<https://www.youtube.com/watch?v=z5Cxd6k51nk>

Jozef was nog jong en hij had heel wat grote broers,
allemaal volwassen, maar toch vreselijk jaloers.
Saul was een koning, hij was rijk en ook bekend.
Slim en sterk en dapper, hij was ook een knappe vent.
Maar hij was stinkend jaloers,
stinkend, stinkend, stinkend jaloers.

Daniël in Babel had een hele goeie baan.
Veel van zijn collega's konden dat niet zo goed aan.
Achab had een landgoed, maar dat was hem niet genoeg.
Vandaar dat hij zijn buurman ook nog om zijn tuintje vroeg.
Want hij was stinkend jaloers,
stinkend, stinkend, stinkend jaloers.

Refrein: Je mag best naar iets verlangen en iets wensen is ook fijn.
Maar wie nijdig en jaloers is, doet zichzelf en anderen pijn.

Kaïn had een broertje dat een offer bracht aan God.
Beter dan hijzelf, maar Kaïn deed zijn hart op slot.
David had een buurman die gelukkig was getrouwd.
David was jaloers op hem en daardoor ging het fout.
Want hij was stinkend jaloers,
stinkend, stinkend, stinkend jaloers.

Refrein: Je mag best naar iets verlangen en iets wensen is ook fijn.
Maar wie nijdig en jaloers is, doet zichzelf en anderen pijn.

De een heeft mooie spullen en de ander is heel knap.
Ben je nogal rijk of zit je juist een beetje krap.
Wie vrede heeft met God, die heeft de allergrootste schat.
Rijkdom met een heel erg lekker geurtje, mis je dat?
Wees dan voor één keer stinkend jaloers,
stinkend, stinkend, stinkend jaloers.

Refrein: Tevredenheid en vrede horen altijd bij elkaar.
Wie vrede heeft met God die heeft een rijkdom, onvoorstelbaar! (3X)

Schriftlezing Genesis 16: 1-15

Lied NLB 995: 1

1. O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood.
En stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

Schriftlezing Genesis 21: 8 -21

Lied NLB 995: 2

2. O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Verkondiging

Muzikale meditatie

Gebeden

Inzameling

De 1^e collecte in deze dienst is bestemd voor Jop (jeudwerk PKN)

De 2^e collecte is voor de kerk

U kunt bijdragen aan de collectes via de Givt-app, of door uw bijdrage over te maken op

NL77RABO0340804386 tnv diaconie PGM ovv collecte 2 mei

NL84RABO0340803193 tnv PGM Hallum ovv collecte 2 mei

Slotlied Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Wegzending en zegen

Na de zegen zingen we het Wilhelmus, NLB 708: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

3. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.