

## **Orde van dienst voor zondag 3 januari 2021**

### **Thema: Gezegend op weg**

Bij deze dienst hoort de 4<sup>e</sup> Goodie Bag: een tas met allerlei verwerkingen bij het thema waar je thuis mee aan de slag kunt.

## **Orgelspel**

### **Binnenkomst kerkenraad**

#### **We horen 'Gabriella's liet'**

Fanof no is 't libben fan my  
foar de tiid dy't ik krige op ierde  
en myn langstme hat my hjir brocht  
wat ik mis en wat ik krieg.

Dochs is dit de wei dy't ik keas  
myn fertrouwen grutter as wirden  
Dat liet my in lyts stikje sjen  
fan de himel dy't ik nea fun

Ik wol fiele dat ik libje  
alle tiid dy't 'k ha  
sil ik libje eltse dei  
Ik wol fiele dat ik libje  
witte dat ik weze mei

Koe mysels altyt wol ferstean  
dy gedachten liet ik mar sliepe  
'k hie misskien wol gjin oare kar  
as de kreft om te bestean

Ik wol libje lokkich  
weze wa't ik bin  
as in sterke frije frou  
no't de dei riist ut de nacht

Hjir bin ik  
en myn libben is fan my  
en de himel dy't ik nea fun  
is my no yn 't libben jun

Ik wol fiele dat ik libje mei

## **Welkom**

### **Moment van stil gebed**

## **Bemoediging en groet**

### **We horen NLB 513**

*Tijdens dit lied zal het geboortesteentje van Marrit Eline van der Wal op de vierplank worden gelegd*

1. God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne,  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden,  
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde,  
oorsprong en doel en zin.

## **Gebed**

### **Moment voor de kinderen**

**We horen 'Ga je mee, zeg niet nee' (een liedje dat ook in de Goodie Bag zit)**

**We kijken en luisteren via youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=xqrT\\_ef9dzM](https://www.youtube.com/watch?v=xqrT_ef9dzM)**

Ga je mee? Zeg niet "nee",  
maar sta op en doe mee.  
Zet je voetstappen in die van mij.  
Volg het spoor en ga door.  
Of ga jij liever voor?  
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

Welke weg wil je gaan?  
En waar wil je naartoe?  
Blijf niet zitten waar je zit,  
ook al voel je je moe.

Ga je mee? ...

Is de weg soms te lang?  
Zak je weg in het zand?  
Er zijn hobbels op het pad,  
maar ik geef je een hand.

Ga je mee? ...

Loopt de weg bijna dood?  
Zie je nergens een spoor?  
In de verte wordt het licht:  
gaat de weg daar soms door?

Ga je mee? ... (2x)

### **Schriftlezing 1 Kronieken 4: 9-10**

#### **Wij horen NLB 905**

1. Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

2. Wat is de winst als ik vol zorgen  
mijn lot met ach en wee beklaag?  
Vind ik er baat bij elke morgen  
de dag te zien als nieuwe plaag?  
Want ons verdriet en onze nood  
worden door klagen maar vergroot.

4. Zing maar en bid en ga Gods wegen  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat.

## **Verkondiging**

### **Wij horen Opwekking 710**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest Heer  
Jezus kom tot mij  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn  
Wachtend op Uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede  
Zijn wij zegenend nabij  
Van uw liefde delend  
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn

### **Dienst der gebeden, die wij besluiten met stil gebed en het 'Onze Vader'**

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen.

### **Wij horen NLB 416**

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

### **Wegzending en zegen (ook de zegen zit in de Goodie Bag)**

Gezegend je vingers  
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.  
Gezegend je oren  
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.  
Gezegend je ogen  
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.  
Gezegend je schouders  
dat zij tot steun mogen zijn.  
Gezegend je lippen  
dat zij troost mogen spreken.  
Gezegend je handen  
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.  
Gezegend je voeten  
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.  
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

### **Na de zegen horen we NLB 425**

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord  
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

***De 1<sup>e</sup> collecte is voor het diaconaat  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor de onkosten in het pastoraat***