

Liturgie dienst Hallum 3 juli 2022

Thema: wat is waarheid?

Orgelspel

Welkom

Openingslied: Hemelhoog 554: 1,2,3,7 dank u voor deze nieuwe morgen

1. Dank U voor deze nieuwe morgen.
Dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2. Dank U voor alle goede vrienden.
Dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
3. Dank U voor alle bloemengeuren.
Dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren.
Dank U voor muziek.
7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen.
Dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Bemoediging en groet

Openingsgebed

Hemelhoog 16: 2x Als een hert dat verlangt naar water (opwekking 281)

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Introductie thema

Nlb 272: 1,4

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Gebed om de Geest

Nlb 314: 1,2 Here Jezus, om uw woord..

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Eerste Lezing: Exodus 34: 1-6 door lector

Nlb 885: Groot is uw trouw , couplet 1

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Tweede lezing: Johannes 1: 14-18 door voorganger

Nlb 885: couplet 2

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Overdenking



Het woord waarheid komt overal in de Bijbel voor, maar in het evangelie van Johannes het meest. Daar lezen we over Jezus: Hij is mens geworden, wij hebben zijn glorie (in de NBV: grootheid) gezien en die glorie bestaat erin dat hij vol is van genade en waarheid. Hier klinkt direct al het hoge woord over Jezus: hij is de mens vol van Gods genade en Gods waarheid. Want genade en waarheid zijn kenmerkend voor God, voor zijn wezen of zijn naam, zoals dat met een

bijbels woord heet. Johannes heeft dat uit Exodus 34:6-7, waar God als zijn naam uitroept: (ik citeer de oudere vertaling omdat ik die zo mooi vind...)

'de Heer, de Heer! Barmhartig, genadig, lankmoedig en groot in genegenheid en waarheid.'

Orgelspel

Hemelhoog 445: 1,2,3 ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Slotgebed, eindigen met gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader, Collectes

Slotlied: hemelhoog 472 ga nu heen in vrede (zo mogelijk staande)

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar

Wegzending en Zegen:

Nlb 425 vervuld van uw zegen....

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal