



Voorganger:	Johan Helfferich
Muzikale leiding:	Erik Hoitsma
Ouderling van dienst:	Hille Vellema
Gastouderling:	Anneke de Vries
Beamer:	Pier Minnema
Camera:	Johannes Slager
Lector:	Lea van Altena

Thema: Vol vertrouwen zetten wij de stap!

De kerkenraad komt binnen, de klok wordt verzet en de tafelkaarsen aangestoken.

Welkom Een moment om stil te worden voor God...

Zingen : NLB 150 Looft God

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bemoediging en groet

VG. Onze hulp is in de Naam van de Vader

Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gem. die de verdrukte recht verschaft
en de hongerige brood geeft

Vg. Genade en vrede voor u en voor jou
van God die ons liefdevol omringt
van Jezus Christus die ons bevrijdt
van de Heilige Geest die onze Trooster is

Gem. Amen

De Oerstappers!

Zingen: Namenlied (op de melodie van psalm 136)

1. Looft de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Met die goedheid en die trouw
wil Hij God zijn, ook voor jou.
2. God, blijft Jurre altijd trouw,
Hij houdt, Timo, ook van jou.
Hij draagt Lize in zijn hand
altijd houdt Zijn liefde stand.
3. Hoe jou levensweg ook loopt,
Yme, jij bent ooit gedoopt.
En Schelte, jij mag voortaan,
met God aan je zijde gaan.
4. God, blijft Aljanne altijd trouw,
Hij houdt, Hidde, ook van jou.
En Hij draagt Sietse in zijn hand
altijd houdt Zijn liefde stand.
5. Ilian, waar je gaat of staat,
weet dat God je nooit verlaat.
Uit Zijn woonplaats, hemelhoog,
heeft Hij Estrild op het oog
6. Zegen deze kind'ren, HEER,
nu en straks en altijd weer.
Hoe hun levensweg ook zij,
wees Gij altijd hen nabij

Gebed

De Bijbel open:

Micha 6: 8 (NBV)

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Psalm 121 (bijbel in gewone taal)

Een lied voor je levensreis.

1. De Heer zal je beschermen
Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
2. Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
3. De Heer zorgt ervoor dat jou niets
overkomt.
Hij beschermt je, hij slaapt niet.
4. Hij slaapt nooit, hij let goed op.
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.
5. De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee,
bij hem ben je veilig.
6. Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.
7. De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
8. De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.

Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus - Jdh 13

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

refr. Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders moet Hem prijzen,
die de zonde in mij over won.

refr. Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

refr. Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Overdenking *Vol vertrouwen zetten wij de stap!*

Meditatief muzikaal moment

– we luisteren naar Matthijn Buwalda (Youtube) – Een sprong in het diepe

<https://www.youtube.com/watch?v=syG2Kjxfp3w>

Een sprong in het diepe – de oerstappers in het zwembad

Danken en bidden.

Collecte

Slotlied - Zingenderwijs 49
(melodie NLB 868 Lof zij de Heer)

- 1 Ga dan op weg naar een toekomst
van vreugde en vrede,
Zoek reisgenoten om samen de weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Vriendschap verlicht dan je schreden.
- 2 Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:
Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
- 3 Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om,
op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen,
liefde en warmte uitstralen.

Zegen *beantwoord met:* lied 416 vers 1

Hear wêz mei ús oant in oare kear
wol oant wersjen oer ús weitsje
lit gjin kwea ús rigen reitsje
Hear wêz mei ús oant in oare kear.

