

## De Hoeksteen – Hallum - Orde van dienst voor zondag 4 september 2022

Orgelspel

Binnenkomst van de kerkenraad

De liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken

Woord van welkom                      Moment van stil worden

Aanvangslied lied 146 C : 1 ( Alles wat adem heeft love de Here...)

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

Bemoediging en groet

Gebed om een zegen over de dienst

Zingen lied 146 C : 7 ( Roem dan gij mensen en lofzing tezamen...)

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!

Kort woord bij zondag 4 september en gedicht

Aansluitend op woord en gedicht zingen we lied 675 : 2  
( Wat kan ons schaden, wat van U scheiden..)

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen, Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here, doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Moment met de kinderen die daarna naar de bernesjinst gaan

Als gebed voor de lezingen zingen lied 317 : 1 en 2

( Grote God Gij hebt het zwijgen, met uw eigen, met uw lieve stem verstoord...)

- |   |   |
|---|---|
| 1. Grote God, Gij hebt het zwijgen<br>met uw eigen,<br>met uw lieve stem verstoord.<br>Maak de weg tot U begaanbaar,<br>wees verstaanbaar;<br>spreek Heer, uw gemeente hoort. | 2. Heer, uw boodschap staat geschreven,<br>ons ten leven,<br>maak uw schrift het levend woord.<br>Zie het boek van uw behagen<br>opgeslagen;<br>spreek Heer, uw gemeente hoort. |
|---|---|

1<sup>e</sup> lezing uit de **Bijbel in Gewone Taal** Psalm 8 : 1 – 5

Zingen psalm (lied) 8 : 1 , 3 en 6 ( Heer onze Heer hoe heerlijk en verheven...)

1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
  
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
  
6. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.  
Heer, onze God, hoe vol van majesteit  
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

2<sup>e</sup> lezing uit de **Bijbel in Gewone Taal** Lucas 10 : 38 -42

Zingen lied 907 : 1 ( Jezus mijn verblijden...)

1. Jezus, mijn verblijden,  
voor mijn hart de weide,  
waar het vrede vindt,  
't hart dat in verlangen  
naar U is bevangen,  
dat U zo bemint.  
Lam, o kom, mijn bruidegom.  
Buiten U is niets op aarde  
zo beminnenswaardig.

Overdenking

Orgelspel

Zingen lied 919 : 4 ( Christus stille vaste ster....)

4. Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten, –  
geef ons moed; / 't is ons goed  
U te zien, getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen.

Belidenis fan ús leauwen yn hjoeddeisk frysk

Zingen lied 978 : 4 ( Laat dan mijn hart U toebehoren...)

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

Dankzegging, gebeden, stil persoonlijk gebed en het Onze Vader

Collecten

Slotlied lied 315 : 3 ( Gemeente aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd)

3. Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen  
op mensengunst of -heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Opdracht voor de zegen Zegen en gesproken amen

Zingen lied 425 ( Vervuld van uw zegen...)

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.