

Zondag 4 oktober 2020 De Hoeksteen, Protestantse Gemeente Mariengarde Hallum

In deze dienst zullen gedoopt worden:

Sem Evert van Altena, geboren op 6 maart 2020, en Teije Kooistra, geboren 29 maart 2020

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad en doopouders

Welkom en een moment van stil worden voor God

We luisteren naar '10.000 redenen tot dankbaarheid' (Opwekking 733)

Tijdens dit lied zullen we dankbaar het geboortesteentje van Aron Veendorp op de vierplank leggen

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Bemoediging

Vrg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gem.: ***die hemel en aarde gemaakt heeft.***

Vrg.: Die trouw is aan wat Hij begon

Gem.: ***van geslacht tot geslacht. Amen.***

We luisteren naar 'Nu dat jij er bent' (Trijntje Oosterhuis)

tijdens dit lied worden de dopelingen binnengedragen

<https://www.youtube.com/watch?v=i-Q4ylatF34>

Als je in mijn ogen kijkt
lijkt de wereld stil te staan
De wind houdt op met waaien en bevroren is de maan
Je bent stralend als de zon
Je bent volmaakt, zo naakt en klein
En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn

Ik wist niet dat ik na een blik
zo veel van je houden zou
Maar ik weet nu al
niet eens meer
hoe ik leefde zonder jou
Voor zoveel wezenlijke dingen
Leek ik blind tot dit moment
En die zijn ineens zo zichtbaar
Nu dat jij er bent

Oh, ik hoop dat ik je geven kan
wat jij me geeft
Zo lang ik leef...
Ik zal onvoorwaardelijk
waken aan jouw zij
En ik hoop
dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel
Wat ik bedoel
En wat in woorden niet te vangen
is voor mij

Wanneer je in mijn armen ligt
en zo tevreden naar me lacht
Lijk ik alles te vergeten
dat daar buiten op mij wacht
Alle strijd en alle tranen
Alle stille pijn verdwijnt
En de wereld lijkt voor eventjes
normaal te zijn

Presentatie

We luisteren naar een geloofsbelijdenis:

‘Dit is mijn geloof in God’ (melodie Glorie, glorie, halleluja)

1. Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,
want Hij is mijn Vader die mij altijd bij zal staan.
Zo zal Hij ons leiden op de weg door het bestaan.
Dit is mijn geloof in God.

Refr.: Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Dit is mijn geloof in God.

2. Ik geloof dat Christus ons zijn Heil’ge Geest ooit gaf,
dat die Geest mij zeggen zal wat ‘k doen en laten mag,
dat ik daarom leven kan, vandaag en alle dag.
Dit is mijn geloof in God.

Refr.: Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Glorie, glorie, halleluja!
Dit is mijn geloof in God.

Doopgebed

Doopvragen

De heilige Doop

Vraag aan de gemeente

Voorganger:

U allen, die Sem en Teije hier ziet en getuige bent van hun doop, wilt u hen als gemeente van Christus opnemen in uw midden, en hen dragen in liefde en gebed?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

We luisteren naar 'Zegenwens' (Elly en Rikkert)

Ik zegen je oogjes met kleuren en licht
Dan blijven ze steeds op het wonder gericht
Ik zegen je mondje zodat het vaak lacht
En woorden zal spreken waar iemand op wacht

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen
Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Ik zegen je oortjes voor iedere taal
Zodat je leert luisteren naar ieders verhaal
Ik zegen je handjes - nog teder en klein
Zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen
Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Ik zegen je voetjes om vrijuit te gaan
En sterk als een mens in het leven te staan
Ik zegen jouzelf in de naam van de Heer
Zodat Hij je dragen zal elke dag weer

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen
Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Doopkaars en doopkaart

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Lukas 2: 41-52

Verkondiging

We luisteren naar 'Ik wens jou' van Trinity

Oorspronkelijke titel: MAY YOU HAVE (tekst: Trinity. Muziek: Trinity & Gordon Groothedde) Vertaling: Elly Zuiderveld

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

'k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Moment van gedenken

Gebed

We luisteren naar het slotlied ‘Samen’ (Tekst: Piet Schelling, melodie: Ode an die Freude, Ludwig van Beethoven)

1. Samen zoeken wij naar woorden
om geloven te verstaan.
Samen vormen wij akkoorden
die Gods grootheid op doen gaan.
Liefde, vrede en vertrouwen
vinden wij van groot belang.
Daarmee mogen wij gaan bouwen
aan een kerk met samenhang.
2. Samen laten wij het horen
dat de Heer ons samenbindt.
Door zijn naam zijn wij herboren
en door Hem aanvaard, bemind.
Ruimte, eerbied, gastvrij leven
staan heel hoog in ons blazoen,
al die woorden staan geschreven
in de Schrift om ze te doen.
3. God heeft ieder mens geroepen
om te leven tot zijn eer.
Dwars door alle mensengroepen
roept Hij op tot ommekeer:
‘Wees bewogen, schep verbinding,
toon respect aan jong en oud
stel je open, zoek ontmoeting
wees een licht en zoutend zout.

Zegen