

## **Openluchtdienst 5 juni 2022, Oude Bildtzijl**



**Thema: Pinksteren, kunnen wij elkaar nog verstaan?**

**Gezamenlijke viering**

**Vrije Evangelische Gemeente en Protestantse Gemeente Mariëngaarde**

**Voorganger: Johan Helfferich**

**Muzikale medewerking:**

**Korps 'CMV Excelsior' uit Oude Bildtzijl o.l.v. Johan Postma**

**Voor de dienst speelt het korps, aansluitend zingen we vanaf 9.50 uur:**

### **JdH 132**

Heer, ik hoor van rijke zegen  
die Gij uitstort keer op keer,  
laat ook van die milde regen,  
dropp'len vallen op mij neer,  
ook op mij, ook op mij,  
dropp'len vallen ook op mij.

Heilige Geest wil niet voorbij gaan,  
Gij geeft blinden d' ogen weer.  
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,  
werk in mij met kracht, o Heer,  
ook in mij, ook in mij,  
werk ook door uw kracht in mij.

Liefde Gods zo rein en krachtig,  
bloed van Jezus, rijk en vrij.  
Gods genade, sterk en machtig,  
o verheerlijk U in mij.  
Ook in mij, ook in mij,  
o verheerlijk U in mij.

### **NLB 632**

1. Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden.

### **Welkom**

#### **Zingen NLB 66: 1 en 3**

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorierijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaarden veinzend uw beleid.  
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit.

3. Doe onze God uw loflied horen,  
gij volken, zingt alom op aard,  
looft Hem door wie wij zijn herboren,  
die ons voor wank'len heeft bewaard.  
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,  
zoals men erts tot zilver smelt.  
Gij die ons, aan het vuur ontheven,  
gelouterd voor uw ogen stelt.

### **Een moment om stil te worden voor God**

#### **Bemoediging en groet**

#### **Zingen van het Gloria: NLB 705: 1**

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-eenge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-eenge in zijn troon!

**Openingstekst:** Romeinen 15:13 *'Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.'*

## **Gebed**

### **Zingen: NLB 985 Heilig, heilig, heilig**

1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven  
boven ons mensen:de naam van God de Heer!  
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,  
mensen beneden zingen U ter eer!
2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,  
zonnen en manen en heel het firmament!  
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,  
machten en krachten, maak zijn naam bekend!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
bloemen en bomen en al wat adem heeft!  
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,  
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

## **Moment met de kinderen**

### **De kinderen gaan naar de bernesjinst**

#### **Schriftlezing: Handelingen 2: 1-6**

#### **Zingen: NLB 672: 1 en 7**

Komt laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen.  
Eens gaf de Heil'ge Geest  
aan velen heldenmoed.  
Bidt dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed.

Wie 's Heren Geest bezielt,  
wie 's Heren woord doet zingen,  
wie met ons vieren wil  
het feest der eerstelingen,  
die stemme met ons in  
en prijze Gods verbond  
dat Hij vandaag vernieuwt  
en elke morgenstond.

#### **Schriftlezing: Handelingen 2-14-21**

#### **Zingen: NLB 687: 1 en 2**

1 Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof.

2 Wij delen in het vuur  
dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt  
op allen die geloven.  
Vuurvogel van de vloed,  
duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed,  
wakker het feestvuur aan.

## Overdenking

### Muzikale meditatie Excelsior

#### Een bijzonder woord

#### Zingen: Een toekomst vol van hoop - Sela

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

#### Gebed

#### Collecte – ondertussen luisteren we naar Excelsior

##### 1. Stichting Child Support Nepal      2. Onkosten

Het doel van stichting Child Support Nepal is:

Het financieel steunen van kansarme kinderen in Nepal die door het volgen van gedegen onderwijs en de juiste begeleiding en verzorging, kans krijgen op een betere toekomst. Child Support Nepal heeft een kindertehuis in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. De kinderen krijgen hier onderdak, begeleiding en volgen onderwijs. Het tehuis wordt gerund door Niken en Pragati, die naast de begeleiding van dit project tevens beide onderwijs geven aan een school in de buurt. Met stichting Child Support Nepal zetten we ons in om de kinderen van dit project de hulp en financiële steun te geven die nodig zijn om met een goede opleiding aan een toekomst te kunnen bouwen.

Eind april kon er eindelijk weer een bezoek worden gebracht aan dit mooie project in Nepal. Het was een geweldige reis vol indrukken en emoties. Het is prachtig om te zien hoe het met de kinderen gaat, hoe ze zich ontwikkelen door de kansen die ze krijgen. We zijn er een dag op uit gegaan met de kinderen en begeleiders. Eerst naar een funpark en later gezellig met elkaar eten in een restaurant. Het was een groot succes! Alle kinderen zijn thuis bezocht en we zijn meerdere keren naar school geweest. Ook waren er de afgelopen tijd diverse aanmeldingen van nieuwe kinderen binnen gekomen. We zijn bij deze kinderen thuis gaan kijken en hebben gesprekken gevoerd met het kind en ouder(s). Het zijn vaak schrijnende situaties waarin deze kinderen en ouder(s) verkeren. We kwamen bijvoorbeeld bij een moeder met haar zoontje van 4. Ze wonen in een kamer van beton van circa 10m<sup>2</sup>. Niks op de vloer of wanden. Er ligt alleen een dun matras en er staan een 2-pits kooktoestel en een paar tassen op de grond. Je wordt er even heel stil van.....

Maar dan bedenk je je dat dit precies de reden is waarom stichting Child Support Nepal bestaat. We kunnen hulp bieden en dat doen we dan ook! De zoon heeft inmiddels een rugzak,

schooluniform en boeken en gaat nu naar school. Moeder helpen we door de woonruimte te voorzien van vloerbedekking, een bed en kasten. Niet alleen deze jongen maar ook andere kinderen zijn opgenomen in ons project. Meer informatie hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief (deze komt uit in juni) van Child Support Nepal.

### **Zingen: NLB 289: 1 en 3 Heer, het licht van uw liefde schittert**

1. Heer, het licht van uw liefde schittert,  
schijnt in donkere diepten, schittert;  
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons  
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.  
Schijn op mij, schijn op mij.
- Refr. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;  
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,  
stroom, overstroom alle naties met uw genade.  
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  
en de weerglans op uw gezicht zien, –  
zal ons leven voor anderen stralen,  
het verhaal van uw liefde vertalen.  
Schijn in mij, schijn door mij.
- Refr. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;  
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,  
stroom, overstroom alle naties met uw genade.  
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

### **Wegzending en zegen afgesloten met ‘Ga nu heen in vrede’**

#### **Joh. De Heer 928**

Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden,  
samen met elkaar.  
Aan uw dagelijks leven,  
uw gezin, uw werk,  
wilt u daaraan geven,  
dan bent u Gods kerk.  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden,  
samen met elkaar.  
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden,  
Christus bij u thuis.  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar.

*Na afloop van de dienst word(t) jij/u van harte uitgenodigd om na te praten en een kopje koffie te drinken.*