

## **Orde van dienst voor zondag 6 september 2020, 9.30 uur**

die ook wordt uitgezonden via de lukasontvangers en kerkomroep.nl

Voorganger:	Johan Helfferich
Ouderling van dienst:	Jiskje de Vries
Organist:	Harry Maring
Lector:	Janneke Hellema
Lezing:	Mattheus 18: 15-20
Koster:	Thijs Bolhuis
Beamer:	Bennie Bosma
Coördinatoren:	Jan Zijlstra, Bennie Bosma en Thijs Bolhuis

### **Moment van stilte, terwijl de kerkenraad het consistoriegebed bidt Binnenkomst kerkenraad**

#### **Welkom**

#### **We worden stil voor God**

#### **Zingen – Wij treden biddend in uw licht (GvL 558 – mel. ps 134)**

Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht,  
die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft.

God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid,  
geef dat uw al verlossend woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

God, Zoon, die door uw offerdood,  
de deur naar 't leven weer ontsloot,  
wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde, Heer.

God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt,  
breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de Christenkerk

#### **Bemoediging en groet**

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Vader

**Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft**

Vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid

**Gem: die de verdrukte recht verschaft en de hongerige brood geeft**

Vg:

Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat  
genade, barmhartigheid en vrede  
ons deel is en ons toekomt  
van God, onze Vader,  
van Jezus Christus, onze lotgenoot  
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.

**Gem: AMEN.**

## **Gebed**

### **Loflied: ELB 351 Machtig God, sterke Rots**

Machtig God, sterke Rots,  
U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U,  
glorie voor uw naam.  
Prijst de Vader, prijst de Zoon.  
Prijst de Geest, die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid.  
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lam van God, hoogste Heer,  
heilig en rechtvaardig,  
stralend Licht, Morgenster,  
niemand is als U.  
Prijst de Vader, prijst de Zoon.  
Prijst de Geest, die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid.  
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

### **Schriftlezing Ezechiël 33, 7-11**

<sup>7</sup>Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij waarschuwen. <sup>8</sup>Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. <sup>9</sup>Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend afbrengen.

<sup>10</sup>Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven leven?’” <sup>11</sup>Zeg tegen hen: “Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?”

### **Mattheus 18: 15-20**

<sup>15</sup> Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. <sup>16</sup> Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. <sup>17</sup> Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. <sup>18</sup> Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. <sup>19</sup> Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. <sup>20</sup>Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

### **Zingen NLB 991 De eersten zijn de laatsten**

#### **Verkondiging**

#### **Muzikale meditatie**

### **Zingen NLB 969 In Christus is noch west noch oost**

#### **Een bericht van overlijden**

## ***Gedachtenis***

### ***Moment van stilte***

**Zingen – Joh. de Heer 17, 1 en 4 (tijdens het zingen legt de ouderling van dienst het overlijdenssteentje op de gedachtenisplank)**

### **Nader tot U, Joh. de Heer lied 17, 1 en 4**

1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg  
door U Heer wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook  
mij nader tot U leidt.  
Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

4 Als ik maar weet, ook als op aard'  
mij droefheid wacht of kruis,  
dat ieder kruis mij nader brengt,  
bij 't eeuwig Vaderhuis.  
Nader tot U, nader tot U,  
nader, mijn Heiland tot U!  
Als ik maar weet, dat alles hier  
mij nader brengt tot U.

## **Gebeden**

### **Slotzang LvK 464 Alle volken, looft de Here**

1 Alle volken, looft de Here,  
aarde, zing een vrolijk lied!  
Juicht nu allen, geeft Hem ere:  
Hij vergeet de zijnen niet!  
In het beurtgezing der sferen,  
in des afgronds bange kreet  
ruist de lof, de lof des Heren,  
die de zijnen niet vergeet.

2 Uit Hem vloeien alle krachten,  
tot Hem stijg' der aarde lied!  
Zalig, wie de Heer verwachten:  
Hij vergeet de zijnen niet!  
Smelt dan samen, Hem ter ere,  
diept' en hoogheid, lust en leed,  
in het loflied aan de Here,  
die de zijnen niet vergeet!

**Zegen beantwoord met het gezongen amen, amen, amen.**

**Inzameling - bij de uitgang is er gelegenheid om uw gaven te geven.**