

Liturgie 11 juli 2021---9.30 uur---40 jarig Ambtsjubileum

Welkom---stilte

Lied van intocht: Psalm 84:1

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

Aanvangswoord-groet

Gebet van schuldbelijdenis

Woord van vergeving

Lied 911: 3-4

3. Ja, Gij zijt het die mij redt  
van uw eigen strenge wet,  
van mijn eigen dwaze schuld  
die Gij delgt in uw geduld,  
God die al mijn kwaad verdroeg,  
uw genade is genoeg.
4. Wat ik in mijn handen houd  
is uw kruis tot mijn behoud.  
Gij die naakten overkleedt,  
die tot redding zijt gereed,  
die melaatsen rein doet zijn,  
kleed mij, red mij, maak mij rein.

Gebod der liefde

Lied 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

Gebet voor de opening van de Schriften

KND

Schriftlezingen:

Hebr. 11:1-3/39-40

Hebr. 12:1-3

Hebr. 13: 8+14

## Lied 835

1. Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.
2. Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.
3. Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide.  
Wees Gij zelf het licht  
dat ons troost en richt.
4. In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd  
in uw heerlijkheid.

## Overdenking

## Orgelspel

## Lied 799: 2-5+6

2. Het zal ons niet berouwen  
de smalle weg te gaan.  
Hij riep ons, de getrouwe,  
en Hij ging zelf vooraan.  
Kom en vertrouw op Hem  
die u is voorgetogen  
en richt uw hart en ogen  
vast op Jeruzalem.
5. Kom, laat ons voortgaan kinderen!  
De Vader staat ons bij.  
Zou soms de last ons hinderen,  
Hij gaat aan onze zij.  
Ja, Hij bemoedigt ons  
en zendt in de verschrikking  
zijn zon tot een verkwikking:  
Hij maakt het goed met ons!
6. Wij moesten het maar wagen  
– 't is wel het wagen waard –  
om niets meer mee te dragen  
dat onze ziel bezwaart.  
De wereld is te klein!  
Kom, ga met Jezus mede  
in alle eeuwigheden!  
Het moet toch Jezus zijn!

## Dankgebed—voorbeden

## Collecten

## KND

Slotlied: 939

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand. U blijft nabij.  
Uw vrede diep, uw liefde groot  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.
2. U werd een mens, U daalde neer  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer  
die ons van elke vloek bevrijdt:  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis;  
want door uw bloed, uw levenskracht  
komen wij vrij voor God te staan
3. Van eerste kreet tot laatste zucht  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

Zegen        3x amen