

Orde van dienst voor zondag 11 september 2022 Sint Maartenkerk

Voorganger:	Ds. Jeannette van den Boogaard
Muziek:	Harry Maring
Lector:	Lea van Altena
Ouderling van dienst:	Jiskje de Vries
Kind van dienst:	Febe Baars
Gastouderling:	Jan Zijlstra
Diaken van dienst:	Jetty van Gunst
Camera:	Johannes Slager
Koster:	Andele Hellema

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad,

het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan

Verwelkoming en stilte

Intochtspalm NLB 150

1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bemoediging

- V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft
en de hongerige brood geeft
G: Amen.

Gebed om ontferming,

afgesloten met

- V: Daarom roepen wij U aan
G: Heer, ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U.
Amen

Zingen NLB 825: 4 en 5

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Groet

V: De Heer zij met u

G: Met u zij de Heer

Gebet om de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de berneltsjinst

Schriftlezing Lucas 15: 1-10

Zingen NLB 896

1. Wie heeft zijn geld verloren,
het goed waarvan hij leeft
en zoekt niet uittentreuren
tot hij gevonden heeft.
2. Wie heeft een kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.
3. Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.
4. Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.
5. Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkint.
6. En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.
7. En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen NLB 654: 4, 5 en 6

4. Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, -
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, -
Gij herder die 't verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Voorbeden

Inzameling

Kinderen komen terug uit de bernesjinst

Slotlied NLB 864: 1 en 5

1. Laat ons de Heer lof zingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Zegen,

beantwoord met een gezongen 'Amen, amen, amen'