

## **ORDE VAN DIENST voor zondag 13 september 2020**

Protestantse Gemeente Mariengarde Hallum

### **Binnenkomst kerkenraad, de tafelkaarsen worden aangestoken**

#### **Welkom en moment van stilte**

*Gemeente gaat staan*

#### **Zingen NLB 103: 1 en 3**

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.
3. Hij is een God van liefde en genade,  
barmhartigheid en goedheid zijn de daden  
van Hem die niet voor altijd met ons twist,  
die ons niet doet naar alles wat wij deden,  
ons niet naar onze ongerechtigheden  
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

#### **Bemoediging en gezongen drempelgebed (NLB 400)**

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft.**

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Die de verdrukte recht verschaft  
Die de hongerige brood geeft

Ons schenkt God vanmorgen brood en wijn,  
de gemeenschap met Jezus Christus,  
liefde en leven, verzoening en vrede.

Zingend maken wij ruimte voor wat we daarin ontvangen:

1. Voordat ik kan ontvangen brood en wijn  
en delen in de maaltijd van de Heer  
erken ik wat er donker is in mij  
en leg dat neer.
2. Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,  
de hand die ik in trots niet reiken kon,  
de vriendschap die in drukte onderging—  
ik leg het neer.
3. Mijn blik, soms onverschillig afgewend,  
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,  
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst —  
ik leg het neer.

4. In deze kring ziet Christus zelf mij aan.  
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,  
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt  
wordt neergelegd.
5. Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,  
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit  
naar U, naar alles wat U geven wilt  
in brood en wijn.

*Gemeente gaat zitten*

### **Groet**

V: De Heer zij met u

G: Met u zij de Heer

### **Gebet bij de opening van het Woord**

#### **Schriftlezing Matteus 18: 21-35**

#### **Zingen NLB 836: 1, 2 en 5 (op de oude melodie!!!!)**

1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld.
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.  
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in 't hart.

### **Verkondiging**

#### **Wij belijden zingend ons geloof met lied 289 uit de Evangelische Liedbundel**

1. Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de koning van de kosmos -  
het gesternte zingt zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.
2. Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam,  
Zoon van God en Zoon van Mensen,  
goede herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
- groot is het geheimenis -  
schenkt Hij mij het eeuwig leven  
dat uit God en tot God is.
3. Ik geloof dat mijn Verlosser  
Door de dood is heengegaan  
en op Pasen – God zij glorie  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood –  
dit is mijn lichaam -  
door de wijn – dit is Mijn bloed  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

## **Nodiging**

### **Tafelgebed en voorbeden, waarbij we zingen NLB 405: 4 en dat we afsluiten met het Onze Vader**

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

### **Gemeenschap van brood en wijn**

Tijdens het lopend Avondmaal zingen wij NLB 975, afgewisseld met orgelmuziek

1. Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat teniet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.
2. Jezus roept ons te belijden  
Hem als Heer van het Heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie  
is op aarde neergedaald.
3. Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.
4. Jezus roept ons tot zijn tafel,  
breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse  
hemelse ontmoetingsplek.  
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  
deel het lied van liefde weer,  
deel het feest voor heilige zondaars,  
wees te gast bij God de Heer.

## **Dankzegging**

### **Slotlied Lied 244 uit 'Zingende gezegend': 1 en 3**

1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,  
laat dan uw Geest als een laaiend vuur in ons branden -  
stralende zon,  
van onze liefde de bron,  
de toekomst ligt in uw handen!
3. Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten  
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;  
kom dan met vuur -  
uw liefde, louter en puur,  
kent lengte, hoogte noch breedte.

## **Wegzending en zegen,**

**door de gemeente beantwoord met een gezongen 'Amen, amen, amen'**