

Orde van dienst voor zondag 25 april 2021
Protestantse Gemeente Mariëngaarde Hallum

Voorganger: Johan Helfferich
Muzikale begeleiding: Harry Maring
Zang: Cor en Jeannette Hellema
Ouderling van dienst: Jan Zijlstra
Lector: Joris van der Ploeg
Diaken van dienst: Gerard Hiemstra
Camera: Theo Hoogerbrug
Beamer: Gerben Talsma

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en stilte

We luisteren naar de intochtslied NLB 288 Goedemorgen, welkom allemaal

1. Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de Naam van de Vader
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft
en de hongerige brood geeft

Genade en vrede voor u en voor jou
van God die ons liefdevol omringt
van Jezus Christus die ons bevrijdt
van de Heilige Geest die onze Trooster is
Amen



We lezen 'Genoeg' - Erik Idema

Jij zoekt voor mij
groen grazig gras.
Ik voel me vrij,
speel zonder jas.

En als ik blaas,
begrijp je mij.
Loop ik op straat,
ben jij erbij.

In diepe nacht
maak jij het licht.
Jij houdt de wacht,
jij blijft in zicht.

Als ik jou heb
heb ik genoeg.

We luisteren naar: NLB 23 C, 1, 2, 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij.

1. Mijn God, mijn herder,
zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Gebed

De Bijbel open: Ezechiël 34, 1-10

We luisteren naar Arme Schapen van Stef Bos

https://www.youtube.com/watch?v=jf_0i3fwNek

De herder is verdwenen
Voor even of voorgoed
Er is niemand die de weg wijst
Er is niemand die ze hoedt

Arme schapen
Hoor ze blaten
Zo verschrikkelijk alleen
Arme schapen
Alleen gelaten

Arme schapen
Hoor ze blaten
Met z'n allen zo alleen
Arme schapen
Je hoort ze vragen
Voor wie, voor wat, waarom,
waardoor, waarvoor, waarheen

Ze kijken naar de hemel
Genageld aan de grond
Ze wachten op een wonder
Dat niet komt

Geen herder te bekennen

Opgegaan in rook
Alleen het bange voorgevoel
Gaaf met ze op de loop

Ze horen in gedachten
De wolven in het bos
Al is het een illusie
Het laat ze niet meer los

Niemand in de kudde
Die de ander nog vertrouwt
Kijk, ze verstoten
Wat vreemd is en oud

Het zijn arme schapen
Hoor ze blaten
Zo verschrikkelijk alleen
Arme schapen
Alleen gelaten

Arme schapen
Hoor ze blaten
Met z'n allen zo alleen
Arme schapen
Je hoort ze vragen
Voor wie, voor wat, waarom,

waardoor, waarvoor, waarheen

Waar gaat de kudde heen?

De Bijbel open: Johannes 10, 11-16

Overdenking

Muzikale meditatie

Een bericht van overlijden

Gedachtenis *Moment van stilte*

Zingen – Veilig in Jezus' armen (tijdens het zingen legt de ouderling van dienst het overlijdenssteentje op de gedachtenisplank)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Veilig in Jezus' armen,
Veilig aan Jezus' hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart;
Hoor! 't is het lied der eng'len,
Zingend van liefd' en vreê,
Ruisend uit 's hemels zalen,
Over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
Veilig aan Jezus' hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart. | 3 | Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij!
Hier laat mij lijdzaam wachten
Tot dat het duister vliedt,
En 't oog aan gindsche kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij. |
|---|---|---|---|

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

De 1^e collecte in deze dienst: Diaconaat

De 2^e collecte is voor: Eredienst en kerkmuziek

U kunt bijdragen aan de collectes via de Givt-app, of door uw bijdrage over te maken op NL77RABO0340804386 tnv Thea Groenveld ovv collecte 25 april

NL84RABO0340803193 tnv Kerk ovv collecte 25 april

We luisteren naar: NLB 315: 1, 3 Heb dank, o God van alle leven.

- | | |
|---|--|
| 1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard. | 2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht. |
| 3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd, | o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen |

op mensgunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.

Gods woord bestaat in eeuwigheid

Zegen